



**Effektivt
Landbrug**

rejsogoplev
fra idé til virkelighed
Medlem af rejsegarantifonden nr. 2911

Program studietur til Centralasien

- Usbekistan, Tadsjikistan, Kirgisistan og langs grænsen til Afghanistan

27. september - 11. oktober 2025

Dette er intet mindre end en helt særlig oplevelse, som kun få udbyder i Danmark. Sammen med landmand og eventyrer Jens Harrekilde oplever de højst fem deltagere kulturer, landbrug og virkelig storlået natur i tre centralasiatiske lande, som kun få fra vesten besøger.

Blandt andet får deltagerne indsigt i, hvordan der nu om dage dyrkes afgrøder og leves og arbejdes på et tidligere statslandbrug - også kaldet kolkhoz.

Rejsen starter i Samarkand, krydser ind i Tadsjikistan, hvor vi rejser gennem bjergene i mødet med lokale folk og krydser videre ind i Kirgisistan, hvor turen mest foregår i 4-hjulstrukken landcruiser og krydser tilbage til Usbekistan og ender i Tashkent. Undervejs bliver der kørt et længere stykke langs grænsefloden til Afghanistan, som ses tydeligtovre på den anden side.

Med andre ord oplever vi det helt specielle liv inde i Pamirbjergene, hvor folket gennem generationer har tilpasset sig livet i nogle af de mest barske og

øde egne i verden.

Rejsen gennem Pamirbjergene giver os desuden naturoplevelser, som de færreste har drømt om eksistensen af. Det er i sandhed en rejse for livet.

En helt særlig rejseleder for kun fire deltagere

Rejseleder på denne unikke tur er Jens Harrekilde. Han fortæller om sig selv:

"Jeg er uddannet landbrugstekniker og har hele karrieren været selvstændig landmand med mælkeproduktion.

Gennem årene har jeg besøgt flere end 100 lande og altid med en særlig interesse for, hvad der dyrkes, og hvordan der holdes husdyr. Både som kommercielt landbrug, men også når landbrugets rolle bare er at sikre familiens daglige eksistens med dyrkning af afgrøder og hold af husdyr.

Denne interesse har bragt mig til nogle af de mest unikke steder på kloden og i særdeleshed i de gamle sovjetrepublikker.



Jeg har haft forskellige rådgivningsopgaver i Østeuropa og Sydrusland. Her har jeg fået et særdeles godt indblik i, hvordan landsbylivet var på gamle statslandbrug.

Det har også gjort, at jeg har lært at begå mig på det russiske sprog, hvilket er helt nødvendigt, hvis man skal tæt på folk i disse lande.

Jeg er guide på hele turen og sørger for at oversætte fra russisk til dansk. Jeg sætter en ære i, at du som deltager derved får oplevelser, som du aldrig havde drømt om fandtes. Oplevelser med natur, kultur og folks levevis i et af verdens mest ukendte og fantastiske områder.”

Næsten alt med i prisen

I prisen på 35.825 kroner for turen i delt dobbeltværelse (tillæg for eneværelse, som flere steder ikke er muligt) er der helpension. Så det er kun drikkevarer og lomme penge, du selv skal betale undervejs. Der kan kun være fem deltagere! Det er nemt at tilmelde sig via hjemmesiden -





eller brug tilmeldingsblanketten (bagerst i dette program), som sendes til Niels Damsgaard Hansen på mail: niels@rejsogoplev.dk

Rejsen er inklusive følgende:

- 15 dage med ud- og hjemrejse
- Fly fra København til Samarkand og retur fra Tasjkent
- Transport i de tre lande som beskrevet
- 13 overnatninger med morgenmad som beskrevet i dagsprogrammet - læg mærke til, at ophold på homestay i fire nætter bliver i fælles, større værelser med adgang til bad og toilet
- 13 aftensmad (uden drikkevarer)
- 14 frokoster
- Jens Harrekilde er rejseleder med stort kendskab til landene fra flere rejser - han oversætter undervejs, så alle deltagerne får del i den store oplevelse.

Prisen inkluderer ikke:

- Drikkevarer til frokoster og aftensmad
- Rejseforsikring - spørg gerne om, hvad du/i har brug for af forsikring
- Personlige udgifter undervejs

Prisen ved mindst 4 deltagere er:

- 35.825 kroner i delt dobbeltværelse
- Tillæg for eneværelse 3.500 kroner

Indbetaling af depositum 12.500 kroner, **skal ske senest 24. juli 2025**, som er sidste frist for tilmelding. Tilmelding er først bindende efter betaling af depositum. Se i øvrigt de nærmere betingelser for rejsen på tilmeldingsblanketten bagerst i dette program.

Tilmeld nemt online ved at trykke [her](#)





Dagsprogram

- alle tider er lokale og ændringer kan forekomme

Lørdag 27. september

13.00 Vi mødes i Kastrup lufthavn
14.50 Afgang med TK1782 mod Istanbul
19.10 Ankomst til Istanbul
21.50 Afgang med TK 372 mod Samarkand

Søndag 28. september

04.10 ankomst til Samarkand, Uzbekistan. Efter paskontrol og udlevering af bagagen kører vi ind til Hotel Golden Samarkand med tid til at hvile. Efter frokosten tager vi på sightseeing i Samarkand og ser nogle af de gamle, helt unikke historiske seværdigheder. Vi besøger et museum som viser hvordan man fremstillede papir på Marco Polos tid. Og et besøg på Registan Square som er Samarkands mest ikoniske bygningsværk. Aftensmad på en restaurant i den gamle bydel.

Mandag 29. september

Morgenmad på hotellet
Vi rejser fra Samarkand mod Tadsjikistan og Pamirbjergene. Nøjagtig som Marco Polo gjorde for 1.000 år siden, da han rejste fra Europa til Kina. Efter en times rejse ad den "Moderne Silkevej" kommer vi til grænseovergangen, som vi krydser til fods. Efter grænsekrydsningen møder vi Moslim og hans hvide Toyota Land Cruiser. Dette er vores transport de næste 10 dage gennem Tadsjikistan. Vi kører gennem et spændende bjergrigt område og når hovedstaden Dushanbe inden aften, hvor vi overnatter på hotel Grand Asia Tadsjikistan.

Frokost undervejs.

Aftensmad på restaurant

Tirsdag 30. september

Morgenmad på hotellet
Vi skal besøge landbrug ved byen Dangara, som er et vigtigt landbrugsområde i Tadsjikistan. Vores vært er Abduqodir Sharipov, som har et gammelt kolkoz og arbejder med planteavl. Han er godt orienteret om landbrugets situation i landet og kan fortælle om problemer med afsætning mv. Vi ser, hvordan kvinderne plukker bomuld i marken og får lejlighed til at snakke med arbejderne. Frokost på gården. Vi overnatter og spiser i byen Dangara på et lille hotel.

Onsdag 1. oktober

Morgenmad på hotellet
Vi kører fra Dangara om morgenen, først gennem fladt landbrugsland, og senere kommer vi til Panj floden, som vi følger de næste mange dage. På den anden side af floden er Afghanistan. Den lange vej går også under betegnelsen Pamir Highway. Vi kommer frem til Kalaikhumb om eftermiddagen, hvor vi overnatter på et Homestay. En hyggelig lille by på kanten af en biflod, der løber ud i Panj floden med udsigt til Afghanistan. Frokost undervejs
Aftensmad på Homestay

Torsdag 2. oktober

Morgenmad på vores Homestay
Vi fortsætter langs Panj floden. Der er tid til små



Om aftenen når vi frem til Korough, som er en større by i Pamir. Her overnatter vi på Hotel Zarya, som har balkon helt ud over vandkanten af en flod, som løber gennem Korough.

Vi finder en restaurant, hvor vi spiser aftensmad

Fredag 3. oktober

Morgenmad på hotellets balkon og udsigt til floden. Formiddagen bliver brugt til en byvandring i Korough. Vi besøger den lokale bazar og ser de lokale, der kommer ind til byen for at sælge deres varer.

Vi fortsætter ad Pamir Highway. Her er masser af oplevelser langs floden og de små byer, vi kommer igennem. Vi kommer til byen Ishkosem. Der er dalens eneste grænseovergang til Afghanistan, men den har desværre været lukket, siden Taliban overtog magten i Afghanistan. Frokost undervejs
Vi bor på et Homestay, hvor familien serverer både aftens- og morgenmad

Lørdag 4. oktober

Morgenmad hos familien

Om formiddagen besøger vi den lokale skole i Ishkosem. Vi møder Husniya, som er engelsklærer. Hun fortæller sammen med sine elever om, hvordan de unge ser deres fremtid inde i Pamirbjergene.

Vi skal også besøge "det afghanske marked" som er et sted hvor afghanere hver lørdag har lov til at krydse floden og komme her for at sælge deres varer. Overnatning og aftensmad på samme Homestay.

stop langs vejen for at møde de lokale. Køreturen er virkelig spektakulær langs flodbredden og de høje, stejle klippesider. De fleste har helt sikkert aldrig prøvet en lignende køretur i bil. Og nu forstår man, hvorfor det er nødvendigt at rejse i 4-hjulstrækker. Frokost undervejs





Søndag den 5. oktober

Vi fortsætter gennem Pamir og kommer efterhånden op i højere områder. Området betegnes som Wakhan-korridoren. Den er spredt befolket i ca. 3.000 meters højde. Landskabet ændrer sig til mindre vegetation og udsigt til meget høje bjerge.

Vi gør stop ved ruinerne af en borg, der er ca. 2.000 år gammel og havde sine velmagtsdage, da Marco Polo rejste på Silkevejen.

Overnatning i byen Langar, hvor vi bor på et Homestay. Ejeren, Yodgor, vil invitere os på en lokal aften med musik, dans og et møde med de lokale. Og hans familie serverer både aftensmad og morgenmad.

Yodgar har en særlig interesse for sneleoparden, og vi skal høre ham fortælle, hvordan han mange gange har set den om natten, når den kommer ned i dalen for at jage hans husdyr.

Mandag den 6. oktober

Morgenmad hos familien

Vi fortsætter ind gennem Wakhan-korridoren. Hvis vi er heldige, ser vi afghanske nomader på den anden side af floden. De rejser ned gennem dalen med deres dyr for at finde græsgange til vinteren. Vi skal krydse et pas i 4.240 meters højde, og her spiser vi vores medbragte frokost. Måske er den første sne allerede faldet i denne højde?

Vi overnatter i byen Murgab, som er en meget speciel, lille by med sin helt egen byggestil beliggende i 3.650 meters højde.

Vi bor på Homestay hvor familien serverer både aftensmad og morgenmad.

Tirsdag den 7. oktober

Morgenmad hos familien

Først bliver der tid til en vandretur gennem Murgabs små gader.

Senere fortsætter vi op gennem Pamir. Undervejs besøger vi en lille landsby, hvor vi får en snak med de lokale og ser, hvor barsk og nøjsomt livet er i 3.800 meters højde, hvor der kun gror græs til dyrene. Vi er nu kun ca. 20 kilometer fra grænsen til Kina.

Om eftermiddagen kommer vi til byen Karakul, som ligger ved en stor sø af samme navn.

Vi skal bo på et Homestay, hvor hele familien hjæl-





per med at servere aftensmad og morgenmad. Overnatning bliver på madrasser på gulvet i samme rum og med masser af lunt sengetøj. Du vil blive overvældet af den gæstfrihed, hjælpsomhed og omsorg, familien yder for vores komfort hos sig. Og næste dag vil du huske det som den mest fantastiske overnatning på turen, som også er at tilbringe en nat i ca. 4.000 meters højde.

Onsdag den 8. oktober

Morgenmad hos familien

I dag skal vi krydse grænsen fra Tadsjikistan til Kirgisistan. En oplevelse i sig selv, og du har garanteret aldrig prøvet en lignende oplevelse. Først gennem Tadsjikistan grænse. Derefter skal vi køre 20 km i "ingen-mands land", hvorefter vi krydser grænsen til Kirgisistan.

Området er helt specielt, bjergrigt og beliggende i 4.000 meters højde med udsigt til Pamirdalens højeste bjerg – Mount Lenin på 7.140 meter. Og der kan meget nemt være frost og sne heroppe.

Vi tager afsked med vores chauffør Moslin, som ikke må køre ind i Kirgisistan. Transport i "ingenmands-land" foregår i et militært køretøj. Efter vi er kom-

met ind i Kirgitistan, får vi en ny bil med chauffør. Om eftermiddagen kommer vi til Sary Tash, hvor vi spiser frokost og skal bo på et lille hotel med fuld forplejning.





Der er også tid til at besøge en kirgisisk landmand, som holder får og Anguskvæg i 4.000 meters højde.

Torsdag den 9. oktober

Morgenmad på hotellet

Efter morgenmaden kører vi ned fra bjergene mod byen Osh. Vi starter i 3.500 m højde, og det går nedad hele vejen til Osh i ca. 700 meters højde, hvor vi igen mærker det varmere klima.

Der bliver lejlighed til stop undervejs, hvor vi blandt andet kan se flokke af heste, som i foråret og om sommeren bliver malket.

I Osh skal vi bo på Hotel Cube House, som er et lille, hyggeligt hotel med god forplejning. Der bliver mulighed for at besøge den lokale bazar.

Vi finder en spændende restaurant til aftensmad.

Fredag den 10. oktober

Morgenmad på hotellet

Efter morgenmaden kører vi mod grænseovergangen til Usbekistan, som ligger tæt ved Osh.

Efter grænsekrydsningen kører vi ind i Fergana

Dalen. Den er meget frodig med meget landbrug i den del af Usbekistan, hvor der bliver dyrket mange forskellige afgrøder og frugter.

Vi besøger et landbrug og ser også risdyrkning på vejen til Taskent hvor vi ankommer inden aften.

Overnatning på Airport Hotel i Taskent som er vores sidste overnatning på turen.

Vi spiser på deres restaurant og der bliver tid til at gøre status over turen.

Lørdag 11. oktober

Tidlig morgenmad på hotellet

06.30 Vi bliver kørt til lufthavnen

07.00 Check in til flyrejsen hjemover

09.20 Afgang med TK 369 mod Istanbul

12.35 Ankomst til Istanbul

16.05 Afgang med TK 1785 mod København

18.25 Ankomst til Københavns lufthavn, hvor vi siger farvel efter en begivenhedsrig tur.



Tilmeldingsblanket studietur til Centralasien 27. september - 11. oktober 2025

- tilmeld meget gerne via hjemmesiden ved at klikke [her](#)

Navn(e) (**VIGTIGT!**: nøjagtigt som i det anvendte pas): _____

Adresse: _____

Evt. navn og adresse til fakturering: _____

Mobil: _____

E-mail: _____

Dobbeltværelse sammen med: _____

Eneværelse (tillæg 3.500 kr. pr. person): _____

Mit/vores navn(e), mobilnr. og email må gerne udsendes til de øvrige deltagere - sæt kryds: _____

Prisen for studieturen er 35.825 kroner i delt dobbeltværelse. Prisen kan forhøjes, såfremt studieturen gennemføres med færre end 4 deltagere - hvis de tilmeldte ønsker den gennemført.

Alle landmænd **SKAL have en erhvervsrejseforsikring**. Spørg gerne Niels Damsgaard Hansen på tlf. 51 41 71 58, der har mulighed for at tegne den ønskede forsikring. Hvis du/I kommer til skade uden at være forsikret, kan det blive MEGET dyrt.

Afbestillingsforsikring koster godt seks procent af det, der ønskes refunderet ved afbestilling som følge af sygdom mv. Hvis du/I ønsker sådan en, skal den betales sammen med indbetaling af depositum. Spørg herom.

Depositum 12.500 kroner pr. person indsættes på reg. nr. 5470 kontonr. 1819422 ved tilmelding og senest 24. juli 2025. Før modtagelse af depositum er tilmelding ikke gældende. Restbeløbet skal betales senest 25. august 2025.

Du får faktura med bekræftelse af din tilmelding, når depositum er indbetalt. Er turen overtegnet eller aflyses den, får du din depositum retur. Ved din annullering efter bekræftelse af bestilling, er depositum og evt. afbestillingsforsikring tabt. Ved annullering **fra og med 25. august 2025**, eller ved manglende eller for sent fremmøde på afrejsedagen, mistes 100 procent. Deltagerne er selv ansvarlige for at afgive korrekte oplysninger om navne, adresser med videre.

Yderligere oplysninger hos Niels Damsgaard Hansen, e-mail niels@rejsogoplev.dk eller mobil 51 41 71 58

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING 24. juli 2025